

Den andra Jesus

av Björn Ljungquist

När barnbarnen var mindre, införskaffade mormor, under en av hennes resor till Israel, en uppsättning med figurer, till en julkrubba. Det var, förutom det traditionella stallet med krubban och ett litet Jesusbarn, ett par kameler och några får, tre vise män samt Josef och Maria. Figurerna blev omedelbart populära och eftersom de var gjorda i ett tåligt material, klarade de av att lekas med och tog ingen skada av barnens hårdhänta hantering. Tidigt blev det en strid om vem som "ägde" Jesusbarnet och den vackra ärkeängeln. Det slutade alltid med att Victoria, den äldsta av barnen, placerade Jesus, på sin halva av fönsterbänken. Alexandra fick, i stället någon vis man och kameler. Hon bestämde också var krubban skulle stå och vad som hände, under leken.

Någon dag innan jul, var det en grannflicka uppe och tittade på figurerna och förälskade sig givetvis i det lilla Jesusbarnet. Victoria vaktade det dock och flickan fick knappast röra det. I övrigt så lektes det med figurerna i säkert över en timma, innan flickan skulle gå. Strax efteråt upptäckte barnen att Jesus inte låg i sin krubba. Ett frenetiskt letande gav vid handen att Jesus inte fanns längre, trots mycket letande. In ny omgång med intensivt eftersök av mormor, gav heller inget resultat. Kunde Jesus ha blivit stulen? Och vem skulle i så fall ha kunnat stjäla honom. Tragiken var total. Mormor försökte att reparera förlusten och tog fram sina sygrejor. En annan liten hemmagjord Jesus placerades i krubban. Men den nye Jesus fick aldrig riktigt barnens kärlek. Han var inte fin och de saknade den rätte Jesus.

När helgerna var över, packades alla figurerna ned i sin låda och ställdes undan. Ingen av flickorna brydde sig och de hade inte heller lekt med dem, på flera dagar. Det kunde hända att den lilla, kunde leka en del med fåren, men krubbans innehållare, fick vika undan för små hästar, som alltid hade varit populära. Jesus och hans familj, föll därmed i glömska.

I februari åkte mormor och morfar över till Daytona i Florida, för att kunna handla lite nya prylar till sina motorcyklar. De hyrde en bil och kunde köra runt i området. På Atlantic Avenue, hittade de en liten affär, som var specialiserad på julprydnader. Det fanns allt, som kunde intressera en amerikansk julfirare. När de tittade in i skyltfönstret, såg de att "deras" krubba och figurer också fanns där. Det satt en skylt att udda figurer reades. Morfar och mormor stegade in och började rota i lådan med figurer. Det fanns massor av olika sorter, som mormor inte hade sett i Israel, när hon köpte de första figurerna. Efter lite letande hittade morfar ett litet Jesusbarn, liggande i en krubba. Nästan exakt som det försvunna Jesusbarnet hemma. Morfar betalade tre dollar för figuren och fick den med sig.

När de sedan kom hem, packade mormor om hela, den nu kompletterade uppsättningen med figurer, tills nästa jul. Nu skulle säkert flickorna tycka att det var roligt att leka med figurerna igen, när Jesus var återfunnen. Hon sa inget till flickorna, utan tyckte att det kunde bli en överraskning, kommande jul.

När sedan våren kom, var det ingen som längre tänkte på det försvunna Jesusbarnet. Det blev snabbt en massa andra saker, som blev viktigare. När mormor skulle vårstäda, plockade hon fram böckerna i biblioteket och dammade dem och hyllan bakom. När hon drog fram några böcker i bokhyllan, såg hon att där låg det försvunna Jesusbarnet. Det blev lite komik av det. Nu fanns det två Jesus. Hur skulle flickorna tackla det? Kunde man säga att det var tvillingjesusar? Skulle de gå på det. Kanske gällde det att gå försiktigt till väga, vid nästa juls upppackning.